

Experts over 2012

# ‘Het komt er nú op aan’

Volgens de kalenders en profetieën van oude natuurlvolkeren leven we in de eindtijd, de tijd van de Apocalyps. Maar wat betekent dit? Moeten we rekening houden met rampen van Bijbelse proporties? Of staan we juist aan de vooravond van een Gouden tijdperk? Een door ParaVisie bijeengebracht panel van experts spreekt zich uit. Over verlichting, catastrofe en alle scenario's daartussenin. En over de vraag hoe jij je het beste kunt voorbereiden op dat wat komen gaat.

**TEKST:** NIELS BRUMMELMAN **PORTRETFOTO'S:** ART SCHROER

## 'De planeetstanden van de komende jaren vormen een zeer grote uitdaging voor de mensheid'

Wees een baken van licht en rust  
te midden van toenemende angst.  
Kijk achter de materiële veranderingen  
naar de geestelijke evolutie.  
Neem je authentieke plek in  
binnen het Grote Geheel  
en leef je missie.  
Laat je licht helder schijnen  
te midden van alle beroering.  
Verbind je met de vele Helpers  
om je heen.  
Verbind je met je ware Zelf, en je liefde.  
Weet dat je niet alleen bent,  
en laat de branding van verandering  
over je voeten golven  
en blijf stevig staan  
tot steun van velen.  
(Willem Glaudemans)



### EVEN KENNISMAKEN

**Fred Butter** is naast zanger, acteur en danser specialist op het gebied van 2012. Hij schrijft over dat onderwerp een column in ParaVisie, is momenteel bezig met een boek en werkt aan een televisiedocumentaire. Fred geeft regelmatig lezingen.



**Willem Glaudemans** studeerde Nederlands en is eindredacteur van 'Een cursus in wonderen' en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Daarnaast ontwikkelde hij het 'Talentenspel', dat mensen begeleidt bij het vinden van hun levensmissie. Willem schreef voor het boek 'Welkom in 2012' twaalf korte bijdragen.



**José de Graaf** schreef samen met Paul Liekens het boekje '2012... en daarna?!' waarin zij de Munay-Ki rituelen van de Q'eros beschrijft, een oud volk dat ooit toebehoorde aan het rijk van de Inca's. Ze geeft coaching en workshops, waarbij het Inca-sjamanisme centraal staat.



**Han van Straaten** integreert als astroloog-econoom al lange tijd de kennisgebieden van astrologie en economie. Hij is nauw betrokken bij de uitbouw van het 'Talentenspel', geeft individuele en zakelijke astrologische consulten en werkt als trainer, coach en therapeut. In 'Welkom in 2012' is een diepgravende bijdrage van zijn hand opgenomen.



**Peter Toonen** is kenner van de Mayakalender en schreef al in 1997 zijn eerste boek over de Mayakalenders en 2012. Inmiddels heeft hij zes titels op zijn naam staan. Naast het schrijven heeft hij als aurareader en personal coach een eigen praktijk en geeft hij trainingen, workshops en lezingen.

**G**ezien de huidige economische malaise, de onheilspellende rapporten over klimaatverandering en de sociale desintegratie van de westerse samenleving, is het niet verwonderlijk dat menigeen de toekomst met een onbehaaglijk gevoel tegemoet ziet. Voeg daarbij de ophef over het aflopen van de diverse Mayakalenders op 21 december 2012 en de eindtijdverwachting is verklaard. Maar zijn die angstige voorgevoelens, die bij velen leven, wel terecht? Om helderheid te verschaffen, nodigde ParaVisie afgelopen 9 april vijf experts uit om in Hilversum over 2012 (en alles wat daar inmiddels mee samen lijkt te hangen) te discussiëren. Ondanks het feit dat de deelnemers het onderwerp elk vanuit eigen perspectief benaderden, bleken zij het over heel veel eens te zijn...

### PAD DER TECHNOLOGIE

Het einde van de wereld is al talloze malen voorspeld. Bekend is dat rond het jaar 1000 de paniek in Europa wijdverbreid was en dat op een heel andere schaal dergelijke angstgevoelens ook negen jaar geleden de kop opstaken. Tussen deze twee milleniaveringen in hebben duizenden, zo niet miljoenen, geloofd in een spoedig Armageddon. Maar nog steeds draait de aardbol vrolijk zijn rondjes in het uitgestrekte heelal. En nog steeds dalen de weldadige, voedzame stralen van de zon op hem neer. En de mens? Die is er ook nog! De vraag lijkt dus gerechtvaardigd of alle tumult rondom 21 december 2012 niet 'gewoon' de zoveelste angstpsychose vormt, waarop we met z'n allen, als de befaamde datum eenmaal gepasseerd is, glimlachend terugkijken. Mayakenner Peter Toonen trapt af: "Op 21 december 2012 eindigen niet alleen alle kalenders van de Maya's, maar ook die van diverse andere natuurlvolkeren als de Inca's, de Egyptenaren, de Zulu's, de Maori's en de Hopi. Bovendien plaatsen talloze oude profetieën de eindtijd in ons huidige tijdsgewricht. De Maya's trekken vanwege de nauwkeurigheid van hun tijdsberekeningen de meeste aandacht. De kalender waarmee de einddatum van alle Mayakalenders werd bepaald is de zogenaamde 'Lange Telling', die begon op 11 augustus 3114 voor Christus en eindigt op 21 december 2012. Het is interessant dat in het beginjaar het Egyptische koninkrijk werd gesticht en dat rond deze datum uit het niets de Soemerische civilisatie ontstond. Dat wat wij geschiedenis noemen, is toen eigenlijk begonnen. De Maya's spreken in dit verband over Het Pad der Technologie, zij zien onze beschaving als een verhaal van technologische evolutie. Nu,

bijna 5200 jaar na het begin ervan, eindigt het Pad der Technologie. Niet langer zal het volk dat over de beste technologie beschikt per definitie overheerser zijn. In plaats van uiterlijke kracht, gaat het vanaf nu steeds nadrukkelijker om innerlijke kracht. Kosmisch gezien bevinden we ons eind 2012 op een 'Nulpunt': de 26.000 jaar durende, ook door de Maya's onderkende, precessiecyclus - die de reis van de sterrenbeelden langs het hemelgewelf beschrijft - loopt ten einde. Onze zon staat dan van ons uit gezien op één lijn met het hart van het melkwegstelsel, door de Maya's Hunab K'u genoemd, en wel precies op het kruispunt van de draaivlakken van de melkweg en ons zonnestelsel. Het is alsof de kosmos haar adem inhoudt, op het moment dat we opnieuw rechtstreeks in verbinding staan met de 'Ene Schenker van Maat en Beweging', zoals Hunab K'u vertaald kan worden."

### AUTHENTIEKE ZELF

Als astroloog spreekt het verhaal van Peter Han van Straaten aan. Hij is teleurgesteld over het feit dat binnen de westerse astrologie geen aandacht meer is voor langdurige cycli. Daardoor zijn we volgens hem de grote verhalen, zoals door Peter beschreven, uit het oog verloren. Jarenlang sprak hij niet over dat wat ons de komende jaren mogelijk te wachten staat, nadat hij gemerkt had dat de materie angst opriep. Vanaf 2005 werd het echter tijd om met de verwachte grote veranderingen naar buiten te komen: "Ik vind dat je als astroloog je maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen, zeker wanneer er onzekerheid en onduidelijkheid is over de toekomst. De boodschap kan dan schokkend zijn, ik zie het als mijn taak de ontvanger ervan met verdiept inzicht en een perspectief op positieve verandering naar huis te sturen. Want alhoewel de planeetstanden archetypische energieën weergeven waar we op aarde mee te maken hebben, is het aan ons hoe we erop reageren." Mochten we ons momenteel in een eindtijd of overgangstijd bevinden, dan lijkt het logisch dat de tekenen daarvan inmiddels duidelijk zichtbaar zijn. Welke zien de aanwezige experts? Fred Butter: "Wat mij opvalt is het aantal bijzondere kinderen dat tegenwoordig geboren wordt. Ze lijken speciale gaven te bezitten, zijn uiterst gevoelig en misschien zelfs op genetisch niveau anders dan wij. Terwijl ze hier als lastig worden bestempeld en massaal medicijnen krijgen voorgeschreven, worden ze in oosterse landen als China en Japan juist gekoesterd en gestimuleerd hun gaven verder te ontwikkelen. Zelf merk ik overigens dat, sinds ik mijn interesse voor 2012 publiekelijk ventileer, het lijkt alsof ik een grijze



## ‘We gaan ons leven weer zien als een in elkaar gevlochten energieveld, verbonden met alles en iedereen om ons heen’

mantel van me heb afgeworpen. Alsof ik eindelijk doe waarvoor ik hier gekomen ben: het vervullen van mijn persoonlijke missie. En dat voelt heel goed!” Voor alle aanwezigen is vooral deze laatste constatering van Fred zeer herkenbaar. José de Graaf zegt er het volgende over: “Je kunt alleen je Authentieke Zelf zijn en je bestemming bereiken als je naar je hart luistert. De Inca’s hebben het in dit verband over ‘Spirit’s Call’. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid en ook de mogelijkheid om daarnaar te luisteren. In deze tijd, terwijl nieuwe energieën de aarde bereiken, is dat misschien makkelijker dan voorheen. We merken in ieder geval dat de inhoud van spirituele cursussen veel sneller geïnternaliseerd wordt dan vroeger. De inwijdingen van de Q’eros zijn slechts één manier om je voor te bereiden op de nieuwe tijd. Er zijn talrijke andere technieken en hulpmiddelen, zodat eenieder innerlijk werk kan verrichten dat precies toegesneden is op de eigen individualiteit.” Willem Glaudemans vult aan: “Volgens mij is innerlijk werk meer dan ooit noodzakelijk. Wanneer je aan uiterlijke structuren als economische of politieke systemen geen zekerheid meer kunt ontlenen, is de enige plek die je houvast biedt je eigen innerlijk. Zoals José al opmerkt zijn alle mogelijkheden om die reis naar binnen te maken aanwezig. Het enige wat je hoeft te doen is er ‘ja’ tegen te zeggen.”

### APOCALYPS

De discussie over de betekenis van 2012 wordt in z’n algemeenheid gekenmerkt door het samengaan van aan de ene kant het microverhaal van persoonlijke

bewustwording en aan de andere kant het macroverhaal van mondiaal ontwaken en wereldwijde catastrofe. Ook Fred is dit opgevallen en hij vraagt zich af hoe we om moeten gaan met de angst, die met name die laatste mogelijkheid ons inboezemt. Willem wijst erop dat we ons in een overgangsfase bevinden waarin eerst oude structuren afgebroken moeten worden, voordat er nieuwe kunnen ontstaan. Maar dat ons per se grote rampen te wachten staan, daar is hij allerm minst zeker van. Willem wijdt in dit verband uit over de betekenis van het Bijbelse woord ‘Apocalyps’: “Voor velen roept dit woord gevoelens van angst op. Dat komt omdat men het associeert met het einde der tijden, met de ondergang van de wereld. Maar ‘Apocalyps’ betekent letterlijk ‘openbaring’. En daar gaat het volgens mij om: al het verborgene wordt in deze tijd geopenbaard. We leven in een informatiemaatschappij, dat wil zeggen dat een ongekennde hoeveelheid kennis uit elke denkbare cultuur nu voor een groot aantal mensen toegankelijk is. Wat vroeger voorbehouden was aan de elite, in de christelijke samenleving belichaamd door de priesterkaste, is nu openbaar. Oude wijsheidsgeschriften worden juist in deze tijd ontsloten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontdekking en vertaling van tijds capsules als de Dode Zeerollen en de Nag Hammadi-geschriften. Blijkbaar is ons collectieve bewustzijn inmiddels van een dergelijke aard, dat we deze informatie op een verantwoorde wijze kunnen verwerken. Wat we in de oude geschriften lezen resonanceert met ons innerlijk weten. Dat roept een gevoel van herkenning op.” José: “Dat zie ik ook ►



terug in de Munay-Ki workshops; mensen herinneren zich plots weer waar het in het leven om draait. Ze ervaren een gevoel van thuiskomen en innerlijke rust. Alles gaat vanaf dat moment wat makkelijker: men laat zich meevoeren met de stroom. Synchroniciteit wordt de norm in plaats van uitzondering.”

### **VLUCHTEN?**

Ondanks deze geruststellende woorden blijft er bij Fred iets knagen. Want de aardeveranderingen die ons door sommigen in het vooruitzicht worden gesteld, lijken niet allemaal imaginair. Kijken we om ons heen dan zien we tenslotte dat de aarde nu al, op dit ogenblik, een ingrijpende transformatie ondergaat: de temperatuur stijgt, de ijskap van de Noordpool smelt, het aantal orkanen neemt toe, de kracht van het magnetisch veld van de aarde neemt af et cetera. Het is niet ondenkbaar dat deze verschijnselen, al dan niet in combinatie met elkaar en met andere aardeveranderingen, uiteindelijk resulteren in een planetaire catastrofe van ongekende omvang. De panelleden erkennen dit, evenals de angst dat zo'n scenario kan oproepen. Fred: “Van kinds af aan heb ik thuis een tas klaarstaan met daarin een overlevingspakket. Voor als het eens echt helemaal mis gaat. Ik heb sterk het gevoel dat ik binnen enkele jaren naar hoger gelegen gebiedsdelen zal moeten verkassen, omdat we het in Nederland niet droog gaan houden.” José: “Dat vind ik een hele relevante, menselijke vraag: wat gebeurt er met mijn huis en haard en met de vrienden waar ik zo veel

van hou? En wat gebeurt er met mijzelf?” Peter: “Dat er een magnetische polaire omkering aan zit te komen is niet irreëel. Stel dat die inderdaad tot desastreuze natuurrampen leidt. Wat dan nog? We hebben het eeuwige leven! De naderende omslag waar het volgens mij primair over gaat is bovendien innerlijk van aard, daarvoor kun je niet vluchten. Voor degenen die het toch niet kunnen laten heb ik wel een tip: mijd de steden. Zoek daarentegen met een paar medestanders een plekje in de natuur op waar zelfvoorziening mogelijk is.”

### **ARCHETYPEN**

Reagerend op het voorgaande focust Han zich, vanuit de optiek ‘schoenmaker blijf bij je leest’, op de planetaire standen in ons zonnestelsel in de periode 2008-2015. En wat blijkt? De komende constellaties met Jupiter, Saturnus, Uranus en Pluto in de hoofdrol, zijn uniek voor deze eeuw. Han licht toe: “Er is een zeer opmerkelijke historische parallel van de komende situatie, namelijk de jaren dertig van de vorige eeuw. Toen sloeg een economische depressie toe en stortten fascistische machten in Duitsland en Italië de wereld in een allesvernietigende oorlog. We kunnen dus gerust stellen dat de planeetstanden van de komende jaren een zeer grote uitdaging voor de mensheid vormen. Het gevaar dat sommige mensen zich laten imponeren door demagogie en dictatoriaal optreden is in deze tijd onevenredig groot. Geen wonder dus dat mannen als Geert Wilders en Silvio Berlusconi momenteel een grote populariteit genieten. Daarnaast hebben we te maken met het archetypische beeld van contractie of samentrekking. Vertaald naar de huidige situatie zien we momenteel vooral het effect op ons economische bestel, dat door een noodzakelijke fase van versobering en sanering heen gaat. Een heftige tijd dus, waarbij we overigens niet mogen vergeten dat planeten archetypische krachten zijn die constructief of destructief kunnen uitwerken. Zo is het afhankelijk van het bewustzijn van een mens of hij de vernietigende kracht van Pluto gebruikt om een ander te gronde te richten of om de ander te ondersteunen in zijn of haar eigen groeiproces. We hebben kort gezegd de kans om in aanloop naar 2012, en ook daarna, te laten zien dat we als mensheid sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zijn gegroeid. Dat we kiezen voor het licht in plaats van de duisternis.” Om te kunnen kiezen hebben we volgens Peter eerst inzicht en kennis nodig. Vandaar ook de eerder besproken Apocalyps of openbaring. Peter: “Dat daarbij ook de duisternis naar boven komt, is onvermijdelijk. Hoe meer licht, hoe meer schaduw. Het is goed dat ons nu de schellen van de ogen vallen.”

**URGENTIE**

Naar aanleiding van de astrologische schets van Han constateert José dat de mensheid een inwijdingsperiode te wachten staat. Net zoals we op individueel niveau op gezette tijden met een vuurdoop te maken krijgen (denk bijvoorbeeld aan geboorte, pubertijd, huwelijk en overlijden), is er volgens haar nu op mondiaal niveau sprake van een proces van reiniging en transformatie. Een proces waar we allemaal individueel - maar ook collectief met elkaar, de aarde en de kosmos - in zouden staan. José: "Voor elke inwijding is er angst. Dat hoort erbij. Stop de angst niet weg, maar ga er doorheen. Iedereen die wel eens van een hoge duikplank heeft gesprongen, kent die angstknoop in de maagstreek. Maar óók dat heerlijk levendige gevoel van triomf en opwinding achteraf. Onlangs nog vroeg ik aan de Q'eros wat het allerbelangrijkste is dat we als mens de komende tijd kunnen doen. 'Zelfheling' was het antwoord." Willem, daarop inhakend: "Het is een psychologische wet dat alles wat we in onszelf ontkennen, we buiten onszelf projecteren om het vervolgens dáár te bestrijden. Dat is vechten tegen windmolens. De enige manier waarop we ons op het transformatieproces voor kunnen bereiden, is door naar binnen te gaan en onze eigen donkere kanten onder ogen te zien." Han: "Nogmaals: astrologisch gezien geeft de komende tijd een verhoogde kans op revolutie, oorlog, repressie en zelfs genocide. Maar ik zie dat alleen maar gebeuren wanneer we geen innerlijk werk doen en ons door onze angsten richting de chaos laten leiden. Ik vind het mijn taak, als klein radertje in het grote geheel, om de urgentie van deze keuze over te brengen. Vooruitschuiven is er niet meer bij." Peter: "Spiritualiteit is het lef hebben om naar jezelf te luisteren en daarnaar, in liefde en verbondenheid, te handelen. Eén ding staat als een paal boven water: de tijd houdt binnenkort - letterlijk - op. We kunnen egospelletjes, gedreven door angst en eigenbelang, niet lang meer blijven spelen. Het komt er nu echt op aan!"

**VRAGEN**

De intensiteit waarmee het panel zich uitlaat over de urgentie van innerlijke verandering, staat wat Han betreft in schril contrast met datgene wat hij bij beleidsmakers en economische leiders ziet. Die zijn bezig met pappen en nathouden en lijken nog niet doordrongen van de noodzaak van een fundamentele omslag. Han: "Op individueel en groepsniveau en vanuit het perspectief van de materie is de economi-

'Wanneer je aan uiterlijke structuren als economische of politieke systemen geen zekerheid meer kunt ontlenen, is de enige plek die je houvast biedt je eigen innerlijk'

sche crisis een enorme tragedie. Maar op een dieper niveau is het een zegen. Waarom? Omdat we uit onze 'comfort zone' getrokken worden. Ik beschouw het als een gigantische wake-up-call. De reacties stemmen me vooralsnog niet hoopvol. Blijkbaar zijn we nog niet helemaal wakker." Peter sluit zich bij deze situatieschets aan, maar benadrukt tegelijkertijd positief te zijn over de toekomst. Volgens hem zijn degenen die niet toe zijn aan de aanstaande bewustzijnstransformatie zeker niet verloren: "Ik geloof dat de nieuwe energieën die onze aarde bereiken ons in staat zullen stellen om met behoud van lijf en leden meerdere werkelijkheden te ervaren. We gaan ons leven weer zien als een in elkaar gevlochten energieveld, verbonden met alles en iedereen om ons heen. Telepathische en paranormale vermogens worden gangbaar. Voor wie daar nog niet aan toe mocht zijn, is een andere omgeving in gereedheid gebracht. Ik ga ervan uit dat het letterlijk om een nieuwe planeet gaat, maar daarvan is niet iedereen overtuigd." Willem vindt het belangrijk te benadrukken dat we er niet alleen voor staan. Hij gelooft dat we geholpen worden vanuit andere sferen. Willem: "Het is mogelijk dat we de komende tijd getuige mogen zijn van het naar voren treden van een hiërarchie van Meesters, met Maitreya voorop. Maar dan moeten we wel om bijstand durven vragen en erkennen dat we dit als mensheid gewoonweg niet in ons eentje kunnen klaren." José: "Dat is wat mij betreft de hamvraag: gaan we de juiste vragen stellen? Want als we dat doen, volgen de antwoorden vanzelf." Voor Han is eenvoud de essentie van de komende tijd, waarbij het hart weer als leidraad mag gaan fungeren. Fred vult dat aan met kernwaarden als nederigheid, compassie en mededogen. José sluit onder instemmende geluiden van de rest van de tafel af met de opmerking dat ijver en daadkracht nog aan dat mooie rijtje kunnen worden toegevoegd. Het is tijd om onze dromen waar te maken. ■

Meer bijdragen over 2012 op [www.paravisie.nl](http://www.paravisie.nl)

**Gratis ontvangen?**

Kijk op pagina 13!

Volgende maand lees je in ParaVisie de visie van filmmaker Wiek Lenssen, die de profetieën van de Maya's rechtstreeks uit de monden van stamoudsten mocht optekenen en er een documentaire over maakte.