

Willem
GLAUDEMANS

BOEK
van
VERGEVING



*Een gids van
wond naar wonder*

Een praktische
gids voor
iedereen die met
vergevingskwesties
te maken heeft

Verschijnt maart 2013

ISBN 978 90 202 0881 8

Gebonden, 172 blz.

€ **19,95**

ISBN e-book:

989020208825 (€ 13,99)

Velen zien vergeven als een lang en moeizaam proces dat veel tijd en energie kost. Maar je schaadt alleen jezelf als je niet vergeeft. Dit boek geeft je de middelen om snel en effectief te vergeven. Ook bij kwesties die misschien al heel lang spelen of lang geleden gebeurd zijn. Alle bouwstenen voor vergeving worden aangereikt. Elke stap kan je direct de ervaring van bevrijding brengen. Daarnaast biedt dit boek je twee methoden voor vergeving en zelfvergeving. Het sleutelwoord hier is overgave.

*Je hoeft niet te vergeven
als je de ander niet veroordeeld hebt*

Willem
Glaudemans
houdt zich
bezig met het
onderwerp
vergeving,
zowel
persoonlijk

als door het geven van lezingen,
cursussen, workshops en
trainingen. Van zijn hand
verscheen ondermeer *Het wonder
van vergeving* en *Boek van het
Eeuwige Leven*.
www.willemglaudemans.nl



AnkhHermes

www.ankh-hermes.nl