

Bericht aan jou

Voel jij je een vreemde in je familie?

Kun je je vrienden niet meer bereiken?

Denk je dat je gek geworden bent, omdat je de wereld niet meer begrijpt?

Voel je je alleen, op een eiland? Zijn er geen mensen meer om je heen die hetzelfde denken als jij?

Ja, er zijn twee werelden tegelijkertijd, of liever: het is dezelfde wereld maar die kun je totaal anders bekijken.

Wat zie je hieronder?



Is het een haasje of is het een eendje? Ons brein kan maar één van de twee zien, nooit allebei tegelijkertijd. De wereld is een hoeveelheid feiten, maar wat zie je? Een haasje of een eendje?

Ga niet strijden als jij een haasje ziet met diegenen die een eendje zien. Weet dat je nog steeds met elkaar verbonden bent. Ga niet de egostrijd aan van het eigen gelijk. Probeer de ander niet te overtuigen van jouw eendje, stap niet in het haasjes-verhaal van de ander. Het zijn twee zienswijzen naast elkaar.

Dus: zoek in jezelf naar jouw waarheid en blijf daar volkomen trouw aan. Blijf aan de kant van de liefde staan en weet dat er miljoenen mensen zijn die hetzelfde zien als jij.

Verbind je met elkaar. Word een licht dat uitstraalt en aan anderen licht aanreikt. Zo ontstaat er een groot lichtnetwerk rond de hele aarde. Niemand is alleen. Niemand is uitgezonderd.

Neem je plek in binnen dit lichtnetwerk. Doorzie je ego en de projecties daarvan in de wereld. Geloof je eigen ego niet. Iedereen dient dit innerlijk werk te doen om zo bij te dragen aan het verspreiden van licht op de aarde. Zo binnen, zo buiten. Wat je vanbinnen hebt schoongemaakt, neem je niet meer waar in de buitenwereld. Je gaat steeds helderder stralen.

In Liefde,

Willem