

## De nieuwe wereld

Hoe ziet de nieuwe wereld eruit?

Het begon voor mij bij: ECIW Les W249.1:5: “De wereld wordt een oord van vreugde, overvloed, naastenliefde en oneindig geven.’

Het wordt een wereld van *waarheid*,  
waar God weer in alle mensen leeft.

Het wordt een wereld van *schoonheid*,  
waar de ziel dagelijks wordt verheugd  
door de harmonie die ze ziet en hoort.

Het wordt een wereld van *eenheid* en verbinding,  
waar elk ieder ander als broeder herkent,  
waar geen uitzonderingen worden gemaakt.

Het wordt een wereld van *gelijkwaardigheid*,  
waaraan iedereen mag deelnemen.

Het wordt een wereld van *rechtvaardigheid*,  
waar samen wordt gedeeld.

Het wordt een wereld van *vrijheid*,  
Waarin ieders vrije wil wordt gerespecteerd.

Het wordt een wereld van *vrede*,  
waarin vergeving wordt gepraktiseerd.

Het wordt een wereld van *verhoogd bewustzijn*,  
waar scheidingen wegvallen  
en liefde de overhand heeft.

Een wereld van *liefde*, louter liefde.  
Een wereld van *licht*,  
waar onlicht geen plaats meer heeft.

Die wereld is zo dichtbij de Hemel,  
dat ze daarin wordt getransformeerd.

27-9-21