

Bekering en uitstraling

Vroeger ging het zo: ik weet beter dan jij wat goed voor jou is. Luister naar mij. Mijn God is de beste. Geloof in hem, anders ben je verloren. Bekeren is in feite een aanval en is op angst gebaseerd.

In discussies over deze tijd en wat goed zou zijn om jezelf en je dierbaren te beschermen, steekt bekering weer de kop op. Van twee kanten worden we dogmatisch en verdedigen we ons 'geloof'.

Uitstraling is iets heel anders. Niemand hoeft overtuigd te worden. We hoeven niemand te redden. We stralen eenvoudig onze liefde en ons licht uit. Woordeloos, zonder enige gehechtheid aan een resultaat. De ander hoeft immers niet te veranderen.

We kunnen alleen zo'n baken van licht zijn, als we aan onszelf werken, als we onze oude pijn en ego-patronen verwerken en in ons laten oplossen. Dit innerlijke zuiveringswerk is ons geschenk aan de wereld en heeft veel grotere invloed dan welk woord dat we spreken.

Onze uitstraling zal veel mensen bereiken die we niet eens kennen, die we waarschijnlijk zelfs nooit zullen ontmoeten. Kringen van liefde gaan oneindig verder, stoppen nooit, breiden eeuwig uit. Dat is onze taak in deze tijd. Wees een lichtbaken.

In liefde, Willem